

Novembergroep ontdekt Antwerpen

Op woensdagochtend 17 april verzamelen de jongeren van de novembergroep zich aan Centraal Station Antwerpen. Op het programma? Een kort bezoek aan Plukgeluk, gevolgd door een uitstap naar het Red Star Line museum.

Regenachtig plukgeluk

Het regent en hagelt bakken uit de hemel, maar dat houdt de jongeren niet tegen om er meteen stevig in te vliegen. Met z'n allen nemen ze de tram richting Linkeroever. Eenmaal aangekomen bij Plukgeluk, vertelt Iris vol passie over het natuurproject dat zich hier voltrekt. Dat ze er alles over weet, komt omdat het haar gastorganisatie is. Vier dagen per week doet ze hier haar Samenlevingsdienst en dat kan iedereen nu met eigen ogen komen bewonderen. Beladen met paraplu's, vuurt de groep vragen op haar af. Het is mooi om te zien hoe iedereen niet enkel bezig is in een eigen organisatie, maar op deze manier ook betrokken raakt bij de projecten van anderen.



Vriendschap onder het MAS

Wanneer de regen iets te hevig wordt, is het tijd voor picknick. Een afdakje onder het imposante MAS biedt de ideale beschutting voor een gezellige lunch. De wind steekt meer en meer op, maar de jongeren amuseren zich vooral. Het is tijdens dagen als deze dat een Samenlevingsdienst een extra dimensie krijgt. Iedereen kan er eigen ervaringen delen, waardoor de band tussen hen extra wordt versterkt: een cruciaal aspect van het traject. Jongeren leren er niet enkel zichzelf en de maatschappij kennen, maar ook leeftijdsgenoten met wie vaak vriendschappen voor het leven ontstaan.

Red Star Line Museum: een verhaal over diversiteit

Normaal staat ook de namiddag in het teken van Plukgeluk. Maar door een onverwachte wijziging, werd naar een alternatief gezocht: het Red Star Line Museum. Voor wie het nog niet wist: dat is niet zomaar een museum. Alles staat er in het teken van de gelijknamige Belgische rederij, waarmee miljoenen mensen destijds de oversteek van Europa naar Amerika maakten, op zoek naar een beter leven. Het is dus een verhaal over migratie, en dat is een verhaal van alle tijden. Ook de Samenlevingsdienst is meer dan ooit bezig met het thema (denk maar aan het integratieproject of de samenwerking met Fedasil, waar ook heel wat jongeren aan de slag zijn). Dit is dus een kans voor iedereen om, naast de vele vormingen over thema's zoals democratie en ecologie, nu ook een namiddag bij te kunnen leren over diversiteit.



Een schitterend einde...

Het bezoek maakt duidelijk indruk, de vele verhalen over migratie maakten de dag niet enkel gezellig, maar ook leerrijk. En ondanks het slechte weer, haalde iedereen het beste in zichzelf naar boven. Er wordt nog wat nagekaart (letterlijk dan) in de bar van het museum. Zo'n spelletje mag dan wel competitief zijn, ook hier vormen lachen en plezier maken de kern. Hoe kan een dag als deze dan beter afgesloten worden dan met een groepsfoto? Eentje in de zon dan nog wel, die langzaam doorheen de wolken komt stralen... een schitterend einde!

